

Lang tevoren verwacht, nu na 2013 jaar nog niet vergeten, het kindje
in de kribbe. Emanuel, "God met ons".

Korca 2013



M. Photelli
Mangelli

Lieve mensen,

Het is al weer een jaar geleden dat we een nieuwsbrief geschreven hebben. Dit heeft zijn reden, die de meesten van jullie al weten. Hieronder meer.

Ziekte Rob:

In juli is Rob ernstig ziek geworden en in coma naar het St.Lucas ziekenhuis in Thessaloniki gereden.

De situatie was zeer kritiek en het heeft 4 dagen geduurd voordat de dokters wisten wat er aan de hand was. Er was een bacterie zijn lichaam binnengekomen en heeft een gat in zijn aorta klep veroorzaakt. Door het bloed is de bacterie het hele lichaam doorgedaan met als gevolg: hersenontsteking, longontsteking en 2 beschadigde ruggewervels. Op 24 juli heeft hij een openhart operatie ondergaan en een paar weken later nog eens een operatie aan zijn rug. Rob heeft in totaal 7 weken in het ziekenhuis gelegen. Hij was 15 kilo afgevallen en erg verzwakt. Omdat revalidatie in Albanie niet mogelijk was zijn we 10 september naar Nederland gevlogen.

Rob is toen meteen in het ziekenhuis in Geldrop onderzocht door artsen die allen verbaasd waren dat hij nog voor hen zat, “hij moet een engel gehad hebben die hem bewaakt heeft” vertelde de cardioloog.

Wij weten dat dit het werk van God geweest is en dat vele gebeden over de hele wereld daaraan bijgedragen heeft. Ook de artsen in Griekenland vonden het een medisch wonder.

Zeker Annet voelde zich erg gedragen door de gebeden, kon de juiste beslissingen nemen zowel in Griekenland als in Albanie.

In deze moeilijke periode hebben we toch ook veel zegeningen gezien, waar we de Heer alle lof en eer willen geven:

- Zo stond er na 2 dagen ziekenhuis een zendeling uit Albanie in het ziekenhuis die Annet een appartement aanbood waar ze al die tijd met gasten gewoond heeft.
- Onze dochter uit Amerika mocht op kosten van de verzekering overkomen
- Alle twee onze kinderen, schoonzus, echtpaar uit Eindhoven en Albanese vrienden zijn naar Thessaloniki gekomen om Annet te ondersteunen.
- Ons huis is op jaarlijkse afbetaling overgenomen door onze kerk in Korca. Ze gaan er een safehuis voor meisjes maken. Dit was ook onze wens, dat het huis gebruikt wordt voor het werk van God. Zo konden we ook meer dan de helft van de inboedel achterlaten.
- Terug in Nederland stond een compleet ingericht appartement voor ons klaar.
- Na 2 maanden ingeschreven te zijn, kregen we een nieuw appartement aangeboden in Eindhoven. Zelfs de medewerkers van het woonbureau snappen niet hoe dit kan.

Terwijl dit alles zich afspeelde in Griekenland ging ons werk in Korca “gewoon” door, dankzij lieve vrienden daar. Dit jaar kregen we drie werkgroepen en zij hebben allemaal hun werk kunnen doen. Al is het dan misschien wel anders gelopen dan verwacht, maar we zijn zo blij dat zowel Albanese als Nederlanders de schouders onder dit werk gezet hebben

- De eerste groep, twaalf personen, was net een dag aanwezig toen Rob in coma naar Thessaloniki werd gebracht. Zij hebben het magazijn van het bejaardenhuis verbeterd
- De tweede groep, achttien man, heeft een oud magazijn omgebouwd tot kerk.
- De derde groep, twee personen, heeft een vervallen huis van een lid van de gemeente opgeknapt.



Eenmaal terug in Nederland werd ons al snel duidelijk dat het een lang proces van genezing zou worden. We hebben toen besloten om definitief in Nederland te blijven. De dokters spraken over een jaar voor Rob totaal genezen zou zijn. Gelukkig waren we al bezig om ons werk aan Albanese over te dragen. Twee jonge mannen uit de gemeente gaan wekelijks naar de gevangenis. Samen met nog een derde man brengen zij voedselpakketten bij familie van de gevangenen.

De naailessen van Annet waren al overgedragen aan twee Albanese vrouwen. Zij doen het prima.

Het sponsor project voor kinderen was al voor een deel overgedragen aan een Albanese echtpaar, Suela en Valent. Zij hebben 10 jaar in Amerika gewoond en zijn voor de gezondheid van hun zoon teruggekomen naar Albanie. Annet is hier enorm blij mee. Valent denkt mee en neemt zelf initiatief, heeft een groot verantwoordelijkheids gevoel en zijn contacten met Frankrijk zijn goed. Hij weet met de computer om te gaan en uiteraard is zijn Engels goed. Echt een geschenk van God op de juiste tijd.

We zijn nu ruim 3 maanden verder en het is nog niet voorbij. Zijn hart en rug zijn goed genezen, maar er is nog een probleem bijgekomen. Het hb gehalte (rode bloedlichaampjes) van Rob is veel te laag, terwijl zijn ijzer gehalte erg hoog is. Hij heeft tot nu toe een uitgebreid bloedonderzoek gehad, ruim 20 rontgen foto's, een beenmergpunctie en een MRI scan.

Maandag 23 december hebben we de uitslag gehad van deze onderzoeken en die viel erg tegen. De internist vertelde ons dat Rob de ziekte van Kahler heeft (beenmergkanker).

Hoe het verder gaat weten we niet, maar we vertrouwen erop dat God met dit alles een plan heeft. Wat? Dit hopen we in de toekomst te zien.



Rob overhandigt hier een eerste exemplaar van 'de Hooligan', vertaald in het Albanees aan de commandant van politie.
Eind 2013 vernamen wij dat Filipi bevorderd is tot directeur van de gevangenis in Korca.

Onze hartelijke groeten en Gods rijke zegen over 2014 (1Kor.10:13)

Rob en Annet van Eck

Ons nieuw adres: Dirigentplein 67, 5642RK Eindhoven
Ons telefoon nr. 040 785 1826

Nieuw bankgegevens: de Bron, NL20RABO0107076055 onder vermelding van 'Rob en Annet'